

Η εκδρομή της περιβαλλοντικής ομάδας (2-3/2/2010)

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η περιβαλλοντική ομάδα έκανε μία εκπαιδευτική εκδρομή. Επισκεφτήκαμε το ΚΠΕ Μαρώνειας Ροδόπης. Ξεκινήσαμε την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, με μια μικρή αργοπορία. Το πρόγραμμα ήταν το εξής: θα φτάναμε στην Κομοτηνή αργά το πρωί, το απόγευμα θα πηγαίναμε στο ξενοδοχείο και μετά θα επισκεπτόμασταν την αρχαία Μαρώνεια.

Λόγω των παρακάμψεων που κάναμε για να αποφύγουμε τα μπλόκα των αγροτών, φτάσαμε στην Κομοτηνή το μεσημέρι, όμως δεν παραλείψαμε να ξεναγηθούμε στο αρχαιολογικό της μουσείο, που είναι και το κέντρο αρχαιολογικών ανασκαφών της Θράκης και της Σαμοθράκης και έχει υπέροχα εκθέματα από όλη τη θρακική γη. Μετά πήγαμε στο κέντρο της Κομοτηνής όπου φάγαμε μεσημεριανό, και στη συνέχεια κάναμε μια γρήγορη βόλτα στις γραφικές συνοικίες της πόλης και στα βυζαντινά τείχη. Δυστυχώς είχε πολύ κρύο και φυσούσε, οπότε χρειάστηκε να φύγουμε σύντομα.

Δυσκολευτήκαμε να φτάσουμε στο ξενοδοχείο γιατί υπήρχε χιόνι στον δρόμο και το λεωφορείο δεν μπορούσε να περάσει. Όταν φτάσαμε τελικά τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια μας και αρκετά παιδιά έπαιζαν χιονοπόλεμο. Η χιονοθύελλα που όλο δυνάμωνε μας εμπόδισε τελικά να επισκεφτούμε την αρχαία Μαρώνεια. Έτσι, μείναμε μέσα στο ξενοδοχείο την υπόλοιπη μέρα. Το βράδυ είδαμε μία ταινία οικολογικού περιεχομένου και πήγαμε για ύπνο σχετικά νωρίς γιατί το άλλο πρωί θα πηγαίναμε στο περιβαλλοντικό κέντρο, και μετά στην Ισμαρίδα λίμνη, για να δούμε τα μεταναστευτικά πουλιά.

Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί, αφού φάγαμε ένα καλό πρωινό, και πήγαμε στο χωριό Ίμερος, όπου λειτουργούσε το ΚΠΕ. Εκεί μας μίλησαν για τα προγράμματα ενός ΚΠΕ, για την πανίδα και την χλωρίδα των γύρω λιμνών, καθώς και για τους κίνδυνους που διατρέχουν. Πολλά μεταναστευτικά πουλιά της βόρειας Ευρώπης ξεχειμωνιάζουν στην Ελλάδα, και πολλά από αυτά στις λίμνες της Θράκης. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής: ο πελεκάνος, η βουτηχτάρα, ο κύκνος, ο ερωδιός, ο κορμοράνος, η πρασινοκέφαλη πάπια, η χήνα κ.α. Στην περιοχή αυτή έχουν καταγραφεί πάρα πολλά είδη πουλιών, και γι' αυτό είναι προστατευόμενη. Ωστόσο, δεν γίνεται σεβαστή από τους κυνηγούς

και τα νερά της μολύνονται από τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν οι αγρότες. Γι' αυτόν το λόγο τα πουλιά έχουν μειωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια.

Μετά αναχωρήσαμε για να παρατηρήσουμε τα πουλιά στο φυσικό τους περιβάλλον. Δεν σταματήσαμε στην Ισμαρίδα, γιατί είχε πολλές λάσπες, αλλά σε μία από τις θρακικές λίμνες (λιμνοθάλασσες της Θράκης). Εκεί με ειδικά τηλεσκόπια παρατηρήσαμε τα πουλιά από μεγάλη απόσταση. Είδαμε πελεκάνους, πάπιες, κύκνους και ερωδιούς αλλά και πολλά φλαμίγκο! Όταν τελειώσαμε την παρατήρηση, στα πλαίσια του δικού μας προγράμματος, πήγαμε στο λιμανάκι του Φαναρίου όπου συναντήσαμε ένα ψαρά και του θέσαμε κάποιες ερωτήσεις για τα κήτη (δελφίνια και φάλαινες) του βορείου Αιγαίου και τις σχέσεις του με αυτά, δείχνοντάς του φωτογραφίες από το καθένα.

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τη Βιστωνίδα όπου παρατηρήσαμε πουλιά και προσκυνήσαμε το εκκλησάκι του Άη Νικόλα.

Το μεσημέρι πήγαμε στην Ξάνθη, όπου χωριστήκαμε και κάποιοι πήγαν να αγοράσουν καριόκες, ενώ οι υπόλοιποι κάναμε μια βόλτα στην παλιά πόλη. Μας εντυπωσίασαν το όμορφα σοκάκια και τα παλιά αρχοντικά, όμως δεν μπορέσαμε να καθίσουμε πολύ γιατί θα αργούσαμε να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Φύγαμε από την Ξάνθη κατά τις τρεις και μισή, και φτάσαμε αργά το απόγευμα στο σχολείο μας.

Αυτή η εκδρομή μας άρεσε πολύ, γιατί εκτός από ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική επίσκεψη ήταν και μια ευκαιρία για μας να ξεφύγουμε από την καθημερινή ρουτίνα του σχολείου και των φροντιστηρίων και να βρεθούμε όλοι μαζί εκτός σχολείου. Είδαμε ένα υπέροχο αρχαιολογικό μουσείο και δύο όμορφες πόλεις, και το σημαντικότερο, μάθαμε και παρατηρήσαμε πουλιά στο βιότοπό τους, μία εμπειρία που λίγοι από εμάς είχαν ξαναδοκιμάσει.

Αναστασία Στάη Γ 3



Στο λιμανάκι του Φαναρίου