

ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΤΑΝΖΑΝΙΑ **κατά τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων**

Η ευαισθησία των μαθητών του σχολείου μας ως αναφορά στον πόνο και τη δυστυχία του άλλου, ανεξάρτητα από χρώμα, γλώσσα και θρησκεία εκδηλώνεται έμπρακτα πολύ συχνά και με κάθε ευκαιρία. Μετά την περυσινή, έστω μικρή, αποστολή φαρμάκων στα βομβαρδισμένα παιδιά της Παλαιστίνης, η νεανική τους καρδιά εφέτος χτύπησε για τα μικρά παιδιά που αργοπεθαίνουν από την ελονοσία και το έιτζ στη μακρινή Τανζανία. Με τις πληροφορίες που τους έδωσε ο Διευθυντής του σχολείου μας για το θεάρεστο έργο των εθελοντών Ιεραποστόλων (κληρικών και λαϊκών) και με τη συνδρομή της εκπομπής “Αληθινά Σενάρια” της ET3 – να και η καλή πλευρά της τηλεόρασης – ξεχείλισε η αγάπη και η αποφασιστικότητά τους να συγκεντρωθούν με κάθε τρόπο από όλη τη σχολική κοινότητα χρηματικό ποσό αντίστοιχο με το άνοιγμα ενός πηγαδιού, από το οποίο θα πίνουν πόσιμο νερό 3.000 παιδιά της Τανζανίας, παιδιά του ίδιου Θεού μας, παιδιά καταδικασμένα από λειψυδρία, από πείνα, δυστυχία και πολλές ανίατες αρρώστιες.

Έτσι συγκεντρώθηκαν και ήδη κατατέθηκαν για τη Μητρόπολη Ειρηνουπόλεως και Τανζανίας το συνολικό ποσό των 1.500 ευρώ (1.000 ευρώ από τους μαθητές, 300 ευρώ από τους καθηγητές και 200 ευρώ από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, και το Μάρτιο θα έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη του πηγαδιού (γεώτρηση).

Μπράβο στους μαθητές, μπράβο στους καθηγητές που περνάνε τόσο ωραία και ευαίσθητα μηνύματα ανθρωπιάς, μπράβο και στους γονείς όλων των μαθητών μας που διαπαιδαγωγούν “εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου” τα παιδιά τους.

Βέβαια τα συγχαρητήρια αξίζουν στον Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως και Τανζανίας κ. Δημήτριο για το θεάρεστο έργο και τους εκατοντάδες Έλληνες και Κύπριους εθελοντές και εθελόντριες που τον στηρίζουν.



Λεπτομέρειες για το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως και Τανζανίας, καθώς και φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα:
<http://www.orthodoxtanzania.com/gr/new6.asp>